



God zij geloofd en geprezen.
Dank zij aan Hem voor al het goede mij gegeven.
Dank zij aan Hem voor de kans die Hij mijn geeft om te worden wie ik ben.

Dank zij aan Hem voor de vrouw en kinderen mij toevertrouwd.
Een liefhebbende, dienende en beschermende man en vader zal ik voor hen zijn.
Ondersteuning bieden in hun ontwikkeling, zodat zij mogen worden wie zij zijn.
Voorgaan in het volgen en dienen van die ene God almachtig, leven in afhankelijkheid.
Hen voorleven dat de hemelse Vader in alle omstandigheden een betrouwbaar God is.
Liefde, trouw, respect, integriteit en loyaliteit vormen de basis voor mijn zorg voor hen.

Dank zij aan Hem voor de vriendschap van vrienden door Hem op mijn pad gebracht.
Een liefhebbende, dienende en integere vriend zal ik voor hen zijn.
Samen zoeken naar de liefde van Christus, zodat we mogen worden wie we zijn.
Samen zoeken naar wie we mogen zijn voor elkaar en voor de mens om ons heen.

Dank zij Hem voor de gemeenschap waar ik aan verbonden ben.
Vanuit die gemeenschap zal ik mij naar vermogen inzetten om er te zijn voor mensen,
jong en oud binnen en buiten de gemeenschap.
Het is mijn diepste verlangen lichtdrager te zijn voor alle mensen die op mijn pad komen.
De liefde van Christus wil ik leven en uitdragen in woord en daad.

God zij geloofd en geprezen, Hem wil ik dienen mijn leven lang!

Handtekening

Datum